

# Nieuwsbrief #14



## Woord vooraf

Tijdens de weekopening van deze week zijn we begonnen met het aansteken van een kaars. We kijken nu al uit naar het Kerstfeest, naar het Grote Licht dat toen in de wereld kwam!

Juf Martine heeft met kinderen uit haar klas het verhaal van Ruth nagespeeld. Ruth trok weg uit haar eigen land Moab en ging in een vreemd land wonen. In dat vreemde land trouwde zij met Boaz. In dit voor haar nieuwe en onbekende land kregen zij en haar man een kindje. Van dat kindje stamde later koning David af en nog veel later Jezus die ook in Bethlehem werd geboren.

In de familie van Jezus zaten dus ook mensen die uit andere landen kwamen. God vindt grenzen en landen niet echt belangrijk. Waar je ook vandaan komt, hier geboren of in een ander land, bij Hem mag iedereen horen!

Eunice Hage



## Te laat

Veel kinderen zijn op tijd op school. Gelukkig, want om 8.30 uur beginnen we met de lessen.

Nu komen er ook kinderen te laat. Elk kind dat te laat komt moet zich melden bij juf De Man. Ook als u als ouder met uw kind te laat komt moet uw kind bij juf De Man een 'te laat briefje' halen. Wilt u daarop letten. Alvast bedankt.



## Sinterklaasfeest

Ook dit jaar hebben we weer een leuk Sinterklaasfeest gehad. We waren helemaal verrast toen de Pieten op een fatbike naar school kwamen. Wel gevaarlijk, maar gelukkig reden zij langzaam en keken ze goed uit. Sinterklaas wilde ook graag even achterop bij Piet. Dat ging maar net goed.

Het was een geweldig feest en ook Sint was blij dat hij weer naar onze school kon komen.



## Bericht van de brugfunctionaris

Heeft u een vraag of hulp nodig. Dan kunt u Esther, onze brugfunctionaris, mailen of appen.

**Esther Gorissen**

✉ [egorissen@beatrixschool.info](mailto:egorissen@beatrixschool.info)

📞 telefoonnummer: **0643231000**

### Ouderontbijt groep 6, 7 en 8

Beste ouders/verzorgers van groep 6, 7 en 8

We nodigen jullie uit om aanstaande **donderdag 12 december** om **8.30u** met elkaar te ontbijten op school, in de hal beneden. We eten met elkaar tot ongeveer tien uur maar u mag ook eerder weggaan. We zouden het gezellig vinden om jullie te ontmoeten! Er is ruimte om met elkaar te praten, vragen te stellen en er zijn ook juffen bij het ontbijt.

Komt u ook?

Groetjes juf Esther

## Nederlandse les

We gaan beginnen! Op **dinsdag 17 december** start de Nederlandse les voor moeders op school!

### **Wanneer:**

Elke dinsdag (behalve in de vakantie en op vrije dagen)

### **Hoe laat:**

12.30 – 15.00u

**Waar:** De les wordt gegeven in het middelste lege lokaal op de bovenste verdieping. Tussen groep 6/7 en groep 7.

Je kan je nog opgeven om mee te doen.  
Stuur dan een berichtje naar: 0643231000



# Uitnodiging Kerstfeest

We nodigen alle ouders van harte uit om het Kerstfeest mee te vieren. Ieder kind mag 2 familieleden meenemen.

### **Dinsdag 17 december**

16.00u De Peuterhoek  
18.30u Groep 3, 4 en 5, Taalklas 3-4-5

### **Woensdag 18 december**

15.00u Groep 1 en 2  
18.30u Groep 6, 7 en 8, Taalklas 6-7-8



# Vakanties en vrije dagen

---

<b>Kerstvakantie</b>	23 dec 2024 t/m 3 jan 2025
<b>Voorjaarsvakantie</b>	24 feb t/m 28 feb 2025
<b>Goede Vrijdag</b>	18 apr 2025
<b>Tweede Paasdag</b>	21 apr 2025
<b>Meivakantie</b>	28 apr t/m 9 mei 2025
<b>Pinksteren</b>	9 juni 2025
<b>Hemelvaart</b>	29 en 30 mei 2025
<b>Zomervakantie</b>	19 jul t/m 31 aug 2025

## Studie- en lesvrijedagen

---

Dinsdag 28 januari 2025  
Woensdag 29 januari 2025  
Maandag 31 maart 2025  
Dinsdag 10 juni 2025  
Vrijdag 27 juni 2025

## Lesvrijemiddagen vanaf 12 uur

---

Vrijdag 20 december 2024  
Vrijdag 18 juli 2025